



WEETJES:

FOTO'S

te bewonderen op de website

GEZOCHT:

enthousiaste medewerkers voor ons infoblad

Noteer alvast in je **AGENDA**

~ 23 oktober ~
Individueel
Oudercontact

~ 26 november ~
Info I
Night @ school
Overgang van
6de leerjaar naar
1ste middelbaar

WEDSTRIJD

Kennen jullie een leuke, originele en in het oog springende slogan. Eentje die iedereen op school aanspoort om Nederlands te spreken... Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wie weet win je wel een leuke prijs!

VERLENGDE VAKANTIE

De vakantie is nog maar net achter de rug of onze leerlingen van het eerste jaar vertrokken gepakt en gezakt op ontmoetingsdagen. Na een korte busrit vlogen ze er meteen in. De leerlingen van het vijfde, die een dagje meegingen, hadden heel wat spelletjes voorbereid. Er werd gelopen, gelachen, en vooral veel plezier gemaakt. Andere activiteiten die op het programma stonden waren een heuse casino-avond, een klassikaal post-it spel en het schrijven van een klaslied. Ook een tripje naar het zwembad kon niet ontbreken. Het weer werkte deze editie niet altijd even goed mee, maar de sfeer die zat er wel goed in. Een geslaagde tweedaagse!



SPORTDAG TWEEDE GRAAD

De leerlingen van de tweede graad mochten op het einde van de eerste schoolmaand hun sportieve kant boven halen. Voor de jaarlijkse sportdag trokken ze met hun begeleidende leerkrachten naar het domein van Hofstade. Het derde jaar bleef veilig op het droge. Het vierde jaar riskeerde natte kleren en ging het water op.



Onze reporter ter plaatste merkte nog op dat:

- Jenetta tijdens het kayakken twee keer kennismakte met het koude water. Omdat haar schoenen zo nat waren, liep ze dan maar op haar sokken rond.
- ook Cyril en Christopher het fijner vonden in het water dan in hun gezellige kayak.

- veel leerlingen pijnlijke handen hadden na het beklimmen van het hoogteparcours. Alleen stoere jongens David en Taha deden alsof ze geen pijn hadden.

- de meisjes duidelijk het spelletje frisbee in de kayak wonnen. De jongens moeten nog leren omgaan met hun verlies.



WEEK VAN HET NEDERLANDS

Tijdens de week van het Nederlands willen we op het Lutgardiscollege de Nederlandse taal wat extra in de verf te zetten. Wij zijn een Nederlandstalige school en we willen dat onze leerlingen die afstuderen onze taal ook goed onder de knie hebben. Om jullie eraan te herinneren dat we "het op school in het Nederlands doen" vind je vanaf 12 oktober de volgende affiche overal terug. Springen jullie mee op de kar?

zeg het maar ...



in het Nederlands

De leerlingen van het eerste jaar toonden hun meest creatieve kant en maakten elfjes rond het thema van de bloedmaan. In deze uitkijk kunnen jullie meegenieten van enkele schrijfsels.

Horizon

Een bloedmaan

Aan de hemel

Zo een mooie rode kleur

Maxime - IA1

Zonsverduistering

Heel speciaal

Met veel kleuren

Rood, zwart, geel, paars

Mooi!

Ani—IA2

Superbloedmaan

Mooie kleur

Lang naar kijken

Wachten tot het komt

Super!

Reda—IA1

Zonsverduistering

Rode kleur

Dicht bij aarde

Het wordt een

bloedmaan

Mooi!

Ana—IA1

Tweede jaar op stap in Antwerpen

De weergoden waren ons niet zo goed gezind op maandag veertien september. Toch stapten de leerlingen van het tweede jaar de bus op om de stad Antwerpen te verkennen. Voor velen een plek waar ze nog niet naartoe waren geweest. Geniet mee van enkele reacties!

- Het was een leuke dag, maar spijtig genoeg was het weer niet zo goed. (Calista en Nawal)

- Onderweg naar onze volgende opdracht zijn we een koppel tegengekomen bij het stadhuis die foto's voor hun huwelijk aan het maken waren en natuurlijk heb ik gezorgd voor de nodige ambiance. (Youssef)

- De leerkrachten hebben een leuk spel voor ons georganiseerd. We kregen een opdracht met vragen die we moesten oplossen. We moesten daarvoor naar een bepaalde plaats gaan met behulp van een kaart. (Léa en Audrey)

- Antwerpen is een mooie en leuke stad. Het was een goeie excursie. (Elsa en Louise H.)

- Onze benen deden echt veel pijn, omdat we zoveel gestapt hebben. Na een paar honderd opdrachten kregen we toch eindelijk middagpauze. (Loïc en Jervic)

Une journée à Lille

C'est sous les premiers rayons d'un soleil éclatant mais froid que nous avons pris le car avec les 5^e, direction Lille. Armés de leur bonne humeur, les élèves ont pu apprécier pleinement cette ville d'art et de gastronomie très dynamique. La journée était consacrée à la découverte de la vieille Bourse, du palais des Beaux-Arts, du théâtre et de l'opéra, de l'Hûitrière, de la cathédrale, de la porte de Paris, de l'Hospice Comtesse ... et surtout de la fameuse pâtisserie Meert. Les vieux quartiers de Lille avec les magnifiques façades colorées et richement décorées n'ont plus de secret pour eux! Dorothée Vandeputte

Voici quelques commentaires des élèves:

Cette journée à Lille était ...

... super parce qu'on devait se débrouiller seuls et ça a soudé les liens du groupe.

C'était une belle ville à visiter. (Stéphanie Chabot)

... chouette parce qu'il n'a pas plu. C'était spécial de voir ces vieux bâtiments et les personnes que nous avons rencontrées étaient vraiment gentilles. (Oliver De Haan)

... magnifique parce que l'ambiance était merveilleuse. (Donnabel Sabinorio)

... formidable parce que je ne me suis pas seulement amusée mais maintenant je connais beaucoup mieux Lille. (Odélia Gülünay)

... super chouette parce que nous avons vu beaucoup de monuments intéressants. Lille est une ville superbe. Ça vaut vraiment la peine d'y aller car on y trouve aussi des magasins qu'il n'y a pas en Belgique. (Christina Yildirim)

... sympa parce que les monuments et les statues sont impressionnantes. Je trouve que la Place Charles de Gaulle était très jolie et j'ai aussi aimé le centre commercial. (Chloé Ihirwe)

